

“Günü Yaşama” Derdi..

Şenel ERGİN

*“Sizin için en çok korktuğum iki şeydir:
Uzun dileklere kapılmak,
heva ve hevese uymak.
Uzun dileklere kapılmak ahireti unutturur,
heva ve hevese uymak ise insanı haktan alıkoyar.”*

Hz. ALİ (a.a)'dan Rivayet Edilen Hadisler
<http://alhasanain.org/turkish/?com=content&id=74> erişim:01.08.2023

Uzun uzun düşündüğüm.. sonra da düşünmekten usandığım bir konudur,
bu “günü yaşamak” konusu..
Derdi mi demeliydim..

*Dünkü yaşanmışlıkların ve bugün yaşanmakta olanların analitik değerlerine temellendirerek..
50 akademik yıl boyunca.. gelecek “günlerin”, seçilen dünya görüşleri bağlamında
muhtemelen nasıl yaşanabileceğini ya da muhtemel yaşamın alternatif seçeneklerini öngörüp,
elbette, kendi uzmanlık alanı olan fiziki planlama bağlamında..
gerekli işlevsel sistem önerilerini kurmakla gün geçiren bir ideolog için..
“günü yaşama”nın bir sorun haline dönüştürülmesi,
ve de bunun için cümle “düşünenleri”..
değerleri ve de asal niyetleri kendi içlerine gömülmüş yönetim sistemlerinin emrine bağlayarak
at uşağı konumuna yerleştirmeleri kabul edilebilir bir “şey” değildir.*

*Benim için, “Günü Yaşama” ifadesi insanı yanlış yola yöreklendirir, anlamsızdır;
ve akli olan bir insan emperyalist – siyonist çağdaş dünyanın bu emrine
itibar etmez.
Ancak bu formulasyon da insanın dil dünyasında yakasını bırakmaz..*

Bu sinsi emri aklımdan ve kalbimden uzak tutmaya özen göstersem de..
okumakta olduğum bir çalışmada,
Hz. ALİ (a.a)'ye rivayet edilen yukarıda verilen hadisi görünce..
180 derecelik bir hat üzerine yayılan düşüncelerin de üzerinde durulması gerekiyordu.

Örneğin..

*“öncelikle günü yaşamak zorundasın ve giden günün telâfisi mümkün değil..”
“Yaşanması” gereken tek seferlik gün.. elbette çok kıymetlidir.. aksi olduğunda kaybedilecek..
ve hiç kimse bu kadar aptal olamaz.. giden ömürden eksiliyor.. **kaybediyorsun**..*

*Peki.. olanca hızıyla ve aşkla yaşanan günden geriye ne kalıyor.. hiç düşündük mü..
Yani söylemek istediğim şey şu: günün nasıl yaşanacağı, siz'den bağımsız şekillendiriliyorsa..*

*Siz.. kimin için yaşıyorsunuz..
Başkaları adına ve “başkalarının doğruları” ile yaşama iznini Size kim verdi..
Yani cismani varlığınız sizin midir ki.. onu istediğiniz kişiye pazarlıyorsunuz..
Size bahşedilen cismani varlık size süreli olarak emanet edilmiştir ve de
size verilen bu cismani varlıkla kişiye özel yaşamınızı yaşamanız için verilmiştir..
Sadece sizin için ve SİZE verilen bir yaşam..
Yani işin sonunda her türlü kararlarınızdan, edimlerinizden sorumlu tutulacağınız
bir ÖZYAŞAM, SİZİN ÖMRÜNÜZ.. Bu dünyadaki “SİZ”..*

*Yani seyretmekte iken yaşantınızı sürdürdüğünüz o gün de
ancak sizin tasavvurlarınıza, doğrularınıza, eğilimlerinize göre yaşanırsa..
SİZİN için, yaşanmaya değer niteliğine kavuşur.
İşte bu gerçekleşmezse.. o “yaşam” ya da “gün” kaybedilmiş olmaz mı..*

*Sizin kendinize soracağınız soru şudur;
.. şu kadar yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum,
acaba.. bugünkü durumun itibariyle öngördüğüm şeyi yapabilir miyim..
Buna ulaşabilmek için bugünden itibaren her gün düzenli olarak nasıl yaşamalıyım..*

*ya da..
geriye dönüp baktığımda.. arkada bıraktığım onca yıl daha anlamlı yaşanamaz mıydı..
diye düşünür müyüm..
BİTTİ.*

*Yaşanmakta olan bugünün ve yakın gelecek günlerin nasıl yaşanacağı netleşti..
Başkalarına sormanız gerekiyor mu..
Sorulacak sorular, belirlediğiniz yönde nasıl yol alınabileceğine yönelik muhtemel
bilgilenmeler üzerine olmalıdır.
Muhtemelen de eğitimin ya da bilgilendirme işinin nerede ve kimlerin yanında
gerçekleştirilebileceği gibi konular üzerinde..*

*Kalbiniz / fitratınız / ruhunuz / doğanız
Beyniniz / fitratınıza temellen korteks aklınız
ve Nefsiniz / eğilimleriniz / içten gelen hevâ ve hevesleriniz
Bunları duymayı dinlemeyi başarın ve güvenin..
Size gününüzü nasıl yaşamak istediğinizi söyleyeceklerdir..
Harici yardım.. gereksinim duyabileceğiniz “hizmet” seviyesinde ve servisinde
kalır.*